



Beste Ouder en verzorgers,

Hier weer een mooie nieuwsbrief over wat er de afgelopen weken is gebeurd en waar we mee aan het werk zijn.

Berichtje van de administratie

Na een heerlijke kerstvakantie zijn we vol enthousiasme begonnen in het nieuwe jaar. Voor mij, Erika, waren er nieuwe uitdagingen w.b. de administratie en het overnemen van de peutergroep. Maar, dat alles voelt nu alweer iets meer vertrouwd, mede dankzij de samenwerking met Karin Rijpma, één van de vennoten van de Sprank. Zij heeft mij door het nieuwe programma geloodst, wat een heel fijn programma is om mee te werken.

Nu is het voor mij de uitdaging om jullie, ouders, met dit programma vertrouwd te maken. U kunt n.m.l. inloggen via de ouder-login. In de ouder-login kunt u wijzigingen doorgeven. Bijv: wanneer u een extra dag of dagdeel gebruik wilt maken van de BSO, of een extra dag vakantieopvang zou willen, kunt u dat doorgeven via de ouder-login. Ook kunt u ons op deze manier laten weten dat uw kind ziek is en niet op de BSO of Peutergroep kan komen. Zo kunnen de juffen precies zien, aan het begin van de ochtend of middag, wie er allemaal present zullen zijn.

Dan nog een aantal belangrijke wijzigingen: wij hebben nieuwe email adressen!

peutergroep@sterrekijkertexel.nl

bs0@sterrekijkertexel.nl

Via deze adressen heeft u contact met de leidsters van Peutergroep en BSO.

administratie@sterrekijkertexel.nl

Voor administratieve aangelegenheden.

info@sterrekijkertexel.nl

Deze voor algemene informatie.

U kunt ze ook vinden op de nieuwe website.

Let op: de oude e-mailadressen vervallen binnenkort!
De website www.sterrekijkertexel.nl gaat dus bijna de lucht in, Hoera!
Dit is mogelijk gemaakt door de Sprank. Door werk van de bouwer en hulp van Marina Affourtit is het een mooie en verzorgde website geworden.

Dan wil ik nog even zeggen dat ik het heel leuk vind om te zien, dat alles zo voorspoedig verloopt en dat jullie als ouders zo positief hebben bijgedragen aan dit alles, dat voelt als een goed begin van 2017.

Peuterspeelgroep 't Sterrekind

De dagen worden al langer en als je naar buiten kijkt, lijkt het alsof het voorjaar door wil breken. We hebben met de peuters de donkere tijd met lichtjes afgesloten. Dit jaarfeest noemen we Maria lichtmis en wordt gevierd op 2 februari. De peuters mogen in de kring alle liedjes zingen die vanaf Sint Maarten tot en met Driekoningen gezongen zijn. Heel grappig om te horen welke liedjes er worden gezongen, de meeste kinderen zingen sinterklaasliedjes of die van Sint Maarten. Sommige peuters verzinnen gewoon zelf een liedje. De juffen hebben walnotendopjes gevuld met restjes kaars van bijenwas, die in een schaal met water drijven. Deze kleine kaarsjes worden dan aangestoken. Op deze manier kunnen we terug kijken op de donkere tijd.

In de kring zingen we nu met de peuters:

*Sneeuwkllokje wit rokje, waar kom jij vandaan,
Ik kom uit de aarde, ben naar boven gegaan,
Kling, klang, ik ben er allang, de winter duurt niet meer zo lang.*



Dreumesgroep

Maandag 13 februari hielden we onze eerste dreumesochtend! We begonnen in de kring met kabouter Wiebel en een paar liedjes, daarna konden de kinderen spelen. Om 10.00 uur gingen we aan tafel en was er wat lekkers voor de ouders en de kinderen. De ouders konden een sneeuwkllokje van vilt maken en de kinderen speelde nog even. Om 11.00 uur sloten we de ochtend af in de kring. We kijken terug op een gezellige en sfeervolle ochtend, die zeker een vervolg krijgt! We willen iedere eerste maandagochtend van de maand een dreumesgroep organiseren.

De Sprank

In januari kwamen de collega's van De Sprank op bezoek. 's Morgens kwam Esther, de pedagoge van de Sprank, in de peuterklas op bezoek. Wij bakte broodjes.

Esther vond het fijn om te zien hoe we de kinderen bij het bakproces van meel tot broodje betrokken. We vonden het een gezellige en leuke ochtend. Na kennis en ervaring te hebben uitgewisseld ging zij 's middags bij de BSO op bezoek. In de BSO gingen de kinderen met juf Tessa en juf Anita dennenappels vullen met voer voor de vogels. Er werd heel hard gewerkt om het voer in de dennenappels te krijgen. Het was een inspirerende dag en met een mooi verslag van Esther kunnen we ons verder ontwikkelen.

Nieuws van de BSO

In de BSO is het gezellig en huiselijk. We hebben nu een bank, waar de kinderen lekker op kunnen zitten en liggen. Ook het spelmateriaal is uitgebreid. Zo hebben wij nu een voetbalspel. We proberen zoveel mogelijk de kinderen verschillende en leerzame activiteiten aan te bieden. We bewegen met de jaargetijden mee, zo worden er voerbakjes van dennenappels gemaakt voor de vogels en vogelhuisjes. Kinderen hebben hun creatieve ideeën op papier getekend en vogeltjes gekleid. We spelen graag voor kok in de BSO, er word gebakken en geproefd. De kinderen helpen dan mee met het maken van beslag voor de pannenkoeken. Of ze kunnen kleine hamburgertjes maken en daarna bakken. We hebben een keer flapjes van bladerdeeg gemaakt, die gevuld werden met kaas of een klein knakworstje. De kinderen beleven hier veel plezier aan en het was leerzaam.

In de grote zaal zongen we 'De rivier de Rhône is een wilde vloed', waar de juffen ook aan mee deden en niet maar één keer, het was al gauw nog een keer! Dat was een hele leuke en bewegelijke activiteit, ook voor de juffen!

Fijne voorjaarsvakantie!

Anita Staak, Tessa Drijver, Meta Maas en Erika Waaijer.